

Seed'n en de Berre in aktie.

Seed'n en de Berre zaten in de Vierschaar, aan een tafeltje aan het venster dat uitkeek op het rond punt. De Berre nam een slok van zijn nieuwe Pale Ale, en stak meteen twee vingers op naar Hans, ten teken van.

“Waar gaan we beginnen...?” vroeg de Berre, en hij staaarde naar een vel papier met niet anders op dan namen.

“Bij 't begin,' zei Seed'n. “Ne keer kijken wie dat er hier den eersten staat... Agache Armand, AA, méér van voren kunde toch niet staan, hé, met zo'n naam.”

“Agache... Agache... da zegt mij iets. Is dat gene Winnetoe of zoiet?”

“Maar nee, Berre, Winnetou was een Apache, geen Agache... Maar het zegt mij ook iets. Is die Agache Armand niet getrouwd met...”

“Vaneigens, Seed'n, dat is hem! En hij woont daar voorzekers nevens dingies, ge weet wel, die nog tope geweest is met Dreed'n zijn schoonmoeders dochters' vent zuster, en die...”

“Maar nee, Berre, ge slaat het weer al dooreen! Maar 'k vraag mij af, zou hij al lang meerijden met die club WTC Oeselgem Ontspanning Verenigt Lidden en Leden?”

“Armand... dat klinkt toch gelijk een jonge naam, hé Seed'n. Ik peins zelfs dat er een zanger is die zo heet.”

“Ja Berre, zeg, diene zanger, dat is van in de jaren zestig, jong, zo'n vijftig jaar geleden! Als d'at de referentie is, dan is onzen Armand al rond de vierenzeventig of zo...”

“Het is al goed, Seed'n, pakt ne keer de volgende in de lijst. Misschien kennen we den dienen beter.” In dezelfde asem bestelde de Berre twee Irish Coffees.

Seed'n zette zijn wijsvinger op de tweede lijn van de lijst, en zei tegen de Berre:

“Ge gaat het bij god niet geloven, 't is óók nen Agache!”

“Ziedewel!” riep de Berre, “dat is nen stam! Gelijk de Winnetoes! En hoe heet ie verder?”

“Klaas... *De asse van Klaas klopt op mijn borst...* Kende dat, Berre? Ge zoudt het móeten kennen!”

“Tuurlijk, Seed'n,” – de Berre slikte een krop door zijn keel – “van onzen Tijn niewaar, Tijn Uilenspiegel, het grootste stuk van ons DNA.”

“Zou Agache Klaas de zoon zijn van Agache Armand, vraag ik mij af...”

“En zou hij ook met de velo rijden?” antwoordde de Berre.

“Ik peins dat ze verre allemáál met de velo rijden, die hier op de lijst staan.” – (Seed'n).

Op dat moment wrikte zich een obscuur figuur los van de toog, het gezicht verhuuld in de schaduw van een overmaatse kap van een sweater zoals rappers die dragen. Langzaam begaf de schim zich in de

richting van Seed'n en de Berre, waardoor hij meer leek op een trager dan een rapper. Vlak bij hun tafeltje hield hij halt, en keek Seed'n en de Berre doordringend aan. Althans, dat is wat ze in de boeken schrijven, en wat den trager probeerde *live* te brengen.

“Dag heren, ik ben gezonden door oppermeester V...”

“Ik herken u,” onderbrak de Berre, “gij zijt de linksen van die twee die ons hierin gedraaid hebben.”

“Eh... ja, nu ge het zegt...” – de schim was even van slag, maar herpakte zich rap – “het is maar dat ik van onze V een oogje in het zeil moet houden, en er voor zorgen dat jullie opdracht tot een goed einde wordt gebracht.”

“Ge wilt zeggen dat ge dat geld nodig hebt,” kwam Seed'n tussen. “Awel, wa peisde?”

De trage rapper was weer helemaal zichzelf, en nam de zaak in handen.

“Als ik jullie zo bezig zie, gaat dat precies een tijdje duren vooraleer dat ge gans die lijst afgewerkt hebt. Tegen dat ge bij Vanhevel zijt, is ie zo oud als zijn grootvader!”

“Ah ja?” – de Berre had niet veel nodig om een beetje bloed te doen koken – “en hoe oud is Vanhevel zijn grootvader dan wel?!”

“Eh... tja, ik denk dat Vanhevel zijn grootvader al overleden is, maar ik weet wel dat hij nog de Ronde van Vlaanderen en Parijs – Roubaix heeft gewonnen, en dat zijn fiets in het museum staat in Roeselare...”

“Dus ge wilt zeggen dat we Vanhevel zijn lidgeld moeten gaan ophalen vooraleer dat zijne velo in Roeselare staat...?” – (de Berre).

Op dat moment kwam een ander manspersoon, eerder struis gebouwd en sportief gekleed, vanop een barkrukje aan de toeg naar het trio Seed'n, de Berre, en de rapper.

Die laatste schrok toen hij een tik kreeg op zijn schouder, en zei:

“Maar Voorzitter toch, ge doet mij verschieten!”

“Ssst! Geertie toch, we zijn hier *incognito*, weettewel!?”

En tot Seed'n en de Berre blafte hij op autoritaire toon:

“Mijne heren, ge kunt er godvert voor zorgen dat àlle lidgelden binnen zijn tegen de Kampioenenhulde op 25 februari 2018!”

(het klonk bijna bulderend)

“Of wat...?!” – de Berre had zoals geweten een kort lontje. Hij sprong recht, en het was alsof het duo rapper / voorzitter verschrompelden tot iets wat leek op een koppel uit het nest gevallen blutsekakkers.

Het was weerom Seed'n die de situatie probeerde te redden:

“En... gaat Tineke daar dan zijn?”

---oooOOOooo---